

Hoi Jacqueline,

Misschien is het een beetje vreemd om je te mailen, maar op een of andere manier wil ik je heel graag laten weten dat het goed met me gaat. Ik kreeg van iemand een Bucket list boek, met opdrachten en een van die opdrachten is om een brief te schrijven aan een aantal mensen die je leven positief beïnvloed hebben. Jij bent daar één van. Misschien raar, maar toch is het zo.

Ook al ben je mijn therapeut geweest en is dit wellicht niet gepast; Aan het eind van de dag zijn we allemaal mensen en ook al heb ik je leren kennen als mijn therapeut, je bent ook gewoon een mens.

Ik wil je bedanken voor alles waar je me in hebt geholpen en alle keren dat je luisterde en er was.

Het spijt me ook dat ik de behandeling zo abrupt verbroken heb, maar dit was voornamelijk door de instelling niet door jou als persoon.

Anyway, toen ik mijn dossier opvroeg bij gzz Emmen, hoorde ik dat je niet meer werkt in Emmen, dus ik denk dat ook jij je hart gevolgd hebt in wat je graag wil.

Ik heb nog steeds de knuffel die jij me ooit gaf.

Het gaat dus goed met me. Ik woon inmiddels in X, ben niet meer samen met X en ik ben al 3 jaar veilig en 'daar' uit en geef inmiddels lezingen bij instellingen over georganiseerd misbruik, mijn eigen verhaal en welke hulp hierin geboden kan worden.

Ik dacht dat het me nooit zou lukken om eruit te komen, maar het is me gelukt en ook jij hebt daaraan bijgedragen, met je altijd bemoedigende woorden.

Ik hoop van harte dat het met jou ook allemaal goed gaat!

Dankjewel Jacqueline dat je op mijn pad bent gekomen, ik heb veel aan je gehad!

Groeten,